



Beste lezers, beste donateurs,

In deze nieuwsbrief hebben wij weer een aantal verhalen voor u. Zo kunt u lezen over de Indische en Molukse week bij IJsselvliedt en de nieuwe keuken van Mappa Mondo. Ook afgelopen jaar zijn wij weer actief geweest tijdens de jaarwisseling. Door het verkopen van oliebollen, appelflappen en appelbeignets hebben wij wederom een mooi bedrag mogen ophalen dat geheel ten goede komt aan IJsselvliedt en Mappa Mondo. Wij hopen dat u door middel van deze nieuwsbrief een indruk krijgt van onze werkzaamheden en het doel dat wij gezamenlijk dienen.

Bedankt voor uw betrokkenheid met onze stichting.
Veel leesplezier toegewenst!

Activiteiten voor IJsselvliedt

Indische en Molukse weken

Al meer dan 10 jaar hebben wij in Hotel IJsselvliedt Indische en Molukse weken. De oorsprong van deze weken is te vinden in de geschiedenis van Huize IJsselvliedt.

De graaf Limburg van Stirum was van 1916 tot 1921 Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. In 1913 erfde de graaf Limburg van Stirum landgoed IJsselvliedt. Daar is hij later gaan wonen met zijn vrouw, gravin van Sminia. Zij stierf in 1955. Vanaf dat moment werd het huis symbolisch verhuurd en namen er zo'n 20-tal vrouwen uit Nederlands-Indië hun intrek. Deze vrouwen hadden allen de Indische nationaliteit.

In 1972 kwam het Rode Kruis in beeld. Zij mochten het huis huren voor een symbolisch bedrag met als reden om vakanties te organiseren voor chronisch zieken en gehandicapten.

Sindsdien worden er al vele jaren vakanties georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Daarbij de eigenlijke doelstelling niet uit het oog verloren te hebben, namelijk: vakanties organiseren voor diegene die niet op vakantie kunnen door welke omstandigheden dan ook.

De Indische en Molukse vakanties worden nog steeds georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers die hart hebben voor deze doelgroep.

Deze weken staan in het teken van herinneringen ophalen, verhalen doorgeven en met elkaar genieten van een fijne vakantie. Daar hoort natuurlijk ook lekker Indisch eten bij in een restaurant met speciale aankleding om in de sfeer te verhogen. Er is een Pasar Ketjil (kleine markt) in het hotel georganiseerd.



lees verder >

Nieuwsbrief

STICHTING VRIENDEN VAN IJSSELVLIEDT EN MAPPA MONDO WEZEP

Nieuwsbrief

Daarbij ontbrak het niet aan bijvoorbeeld: spekkoek, sambal, hete frietjes(chips) en andere spulletjes uit Indonesië. Ook was er een optreden met sfeervolle muziek waar heerlijk op gedanst kon worden.

Het is mooi om te zien hoe 80 á 90 jarigen nog samen kunnen genieten en in vreugde en blijdschap delen met elkaar. Fijn dat Bijzondere vakanties in Hotel IJsselvielt dit nog steeds waar kan maken en organiseren. Uiteraard lukt dat alleen dankzij (financiële) steun en de inzet van de vele vrijwilligers.



Activiteiten voor Mappa Mondo

Kaleidoscoop

Op dit moment is Mappa Mondo Wezep druk bezig met het implementeren van Kaleidoscoop.

Kaleidoscoop is een methode waarmee de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Dit houdt in dat we kijken naar de behoeften van het kind en wat het daarbij nodig heeft. In het kader van de methode Kaleidoscoop hebben wij daarom een speelkeuken met bijbehorende serviezen, keukengerei en andere materialen mogen aanschaffen. Inmiddels staat het keukentje er al even en wij kunnen u vertellen dat er gretig gebruik van gemaakt wordt. De kinderen vinden het heel erg leuk om de was te draaien en dit op te hangen. Of om natuurlijk eten klaar te maken in het keukentje!



Namens alle kinderen willen wij u hartelijk bedanken!

Lichtjeswandeling

Op 15 december vond op het terrein van Mappa Mondo de lichtjeswandeling plaats. Op het mooie bosrijke terrein was een prachtige route uitgezet. Tijdens de wandeling werd op aantal tussenstations telkens een deel van het kerstverhaal verteld. De avond was een groot succes voor jong en oud. Als stichting waren wij ook aanwezig. Zo hebben we weer een aantal mensen met veel enthousiasme kunnen vertellen over het werk dat wij doen.

Tot slot

Onze stichting probeert een verblijf in Hotel IJsselvielt of Mappa Mondo zo aangenaam mogelijk te maken. Wij zorgen voor zaken waar de organisaties zelf niet in (kunnen) voorzien, de spreekwoordelijke kers op de taart dus.

Om dit te bewerkstelligen vergaderen wij 8 keer per jaar wisselend op IJsselvielt of Mappa Mondo. Daarnaast zijn we twee dagen actief met het bakken van oliebollen om geld in te zamelen. Onze stichting bestaat momenteel uit vijf bestuursleden en heeft dringend behoefte aan versterking.

Ben jij betrokken, enthousiast en wil jij ons bestuur komen versterken?

Stuur dan een email naar: drevl56@hotmail.nl.
Meer informatie staat op onze website
www.vriendenvanijsselvieltenmappamondo.nl

Met vriendelijke groet,

André van Lierop
voorzitter.

